

Steen Papier Schaar - in drie rondes

Ronde I. Steen Papier Schaar - Papier

Droom perenzacht

Zoete kattenvacht

Parel ei schelp

Drie dingen vormen

Nooit een cirkel

Zelfs de wereld is ovaal

Waarom willen we dan altijd

rondkomen?

Ronde II. Steen Papier Schaar - Steen

De jaren pellen je lagen af

als een toverbal

verrast iedere ont-dekte kleur

Na de laatste schel

koestert een transparant vel

de vloeiende kern

Kinderhandig geklutst overblijfsel van generaties

Welke kleur heeft de jouwe?

Ronde III. Steen Papier Schaar - Schaar

Het jonge spel nu als ouderling gezeteld

Klaar om niet meer op te staan

Schuif aan

in deze wereld waarin stilaan

alle stroom vormvast gestold

en de tijd uitgehold is

Alleen een onzichtbare hand

beweegt nog

steekt naald door stof

aait verf over papier

kneedt materiaal tot sculptuur

Knipt hij de laatste streng naar de kindertijd door?

Apollonia

Geschreven voor de opening van de expositie in Kunstuitleen Alkmaar, maart-mei 2024.