

De schijn

verlicht onze schaduwkanten
de regie uit handen

gegeven, verlies ik mezelf
tot tegenspeler in jouw verhaal
en jij in het mijne

we komen in het reine

zonder taal, vertelt het ene lichaam het andere
wat het heeft geleden
danst het geïmpersonated verleden
om lichtvoetig de toekomst te betreden

we delen een ritueel
en we zijn heel

even heel

in de schijn
van een gezicht
dat de grootsheid en de waan belicht

Apollonia

Dit gedicht over het Theater en de Grote Kerk is in december 2023 geschreven in opdracht van Theater de Vest. De raamsticker bevat een kunstwerk van Rosina Loochs en hangt op het theater en bij medewerkers thuis.